

# Antwoorden bij de vragen voor zondag 24 mei: 'Weeszondag'

1. Iemand van wie vader en moeder gestorven is. Als één van de ouders gestorven is, wordt zo iemand half-wees genoemd. Meestal gaat het om een kind, dat nog niet volwassen is.
2. verdriet
3. De discipelen keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God.

4. Vers 20:	schreien (=huilen)	klagelijk wenen (=klagend huilen)
	verblijden	bedroefd
	droefheid	blijdschap
Vers 22:	droefheid	verblijden
	blijdschap	

5. 1 droefheid naar God 2. Droefheid naar de wereld
6. Droefheid naar God geeft: een onberouwelijke bekering tot zaligheid (een bekering waar je nooit spijt van krijgt, omdat je dan welgelukzalig bent!)

Droefheid naar de wereld heeft maar één gevolg: de dood (en dan zul je eeuwig spijt hebben dat je zo'n verlangen naar de wereld gehad hebt en niet naar God)



7. Nee, de discipelen waren geen wees geworden! De Heere Jezus had juist gezegd: Ik zal u GEEN wezen laten. De Vader van de Heere Jezus was ook hun Vader. De Heere Jezus was wel opgevaren naar Zijn Vader en zo van hen vandaan gegaan, maar met Zijn Godheid, majesteit, genade en Zijn Heilige Geest bleef Hij ook bij hen. Ook hoorden de discipelen bij elkaar als kinderen van God. Kinderen van God vormen als het goed is één gemeente, die ook als een 'moeder' voor hen is.

De discipelen waren niet verdrietig toen de Heere Jezus ten hemel gevaren was, al hebben ze Hem wel meer moeten missen en zagen ze wel met verlangen uit naar Zijn wederkomst.