

Antwoorden bij de opdracht

van zondag 13 september

Elisa de profeet



Antwoorden

1

a 1 Het water was bitter in Mara

2 Er was geen water in Rafidim

3 Er was geen water in de woestijn Zin

b 1 Mozes moest een stuk hout in het water gooien

2 Mozes moest op een rots slaan.

3 Mozes moest tot de rots praten

C Hij sloeg opnieuw op de rots

D Hij mocht Kanaän niet in

2

a De weduwe die geen geld had. De Sunemische toen haar kind stierf. De profeten toen er honger was. Naäman de Syriër. De man van wie het ijzer van zijn bijl in het water viel.

b Zeker! Je mag je vragen altijd stellen, bijvoorbeeld op de catechisatie, of door een mail. Ook tijdens huisbezoek mag je vragen stellen. Doe dat rustig! Het belangrijkste is wel dat we met onze vragen naar de Heere gaan. Maar, Hij wil ook mensen gebruiken om antwoorden te geven.