

Antwoorden bij zondag 7 juni: na Pinksteren

1. Lukas 2:11: Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.
2. A. Niet echt: farao, Bileam, Achan, koning Saul
B. Wel echt: de verloren zoon, de tollenaar achter in de tempel
C. Je wilt dan ook met de zonden breken, omdat ze God onteren. En je leert steeds dieper dat de zonden alleen vergeven kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus. Je kunt alleen rust vinden als je door Zijn bloed gewassen bent.
D. De moorman, Lydia, de stokbewaarder

De farizeeër en de tollenaar

Hij stond zo klein, verloren in de tempel;
die ander stond zo breed en groot vooraan.
Zijn voeten durfden nauwelijks de drempel
van 't heiligdom van Jaweh overgaan:
Want Hij, de God der vaderen, was heilig,
en hij, de tollenaar, had zoveel kwaad gedaan;
de farizeeër niet, dus die kon veilig
voor toorn en straf bij God naar binnen gaan.

Hij durfde nauwelijks zijn handen op te heffen,
begon zich, vol van schaamte, op de borst te slaan:
“Wees mij genadig Heer, laat mij Uw toorn niet treffen,
zie mij als een verloor'ne voor u staan!”
De farizeeër hield zijn handen hoog geheven,
hij stond rechtop en dankte voor zijn deugd;
maar zijn gebed is in zijn mond gebleven –
dat van de tollenaar steeg op en heeft God zeer verheugd.

N. Benschop: *Hemel hoog en aarde diep*

