

Antwoorden

bij de vragen bij de kleurplaat van Thomas

1. Redenen die Thomas bedacht kan hebben om de andere discipelen niet op te zoeken:

- De Heere Jezus is gestorven, nu is alles voorbij.
- We hebben ons vergist, nu heeft het geen zin om samen te komen.
- Hoe kón de Heere Jezus Zich nu laten doden.
- Ik heb ook niks aan de anderen, we zijn allemaal gevlucht.

2. Welke drie voorwaarden stelt Thomas voordat hij kan geloven?

- Ik moet de tekenen (wonden) van de nagelen (spijkers) zien.
- Ik moet met mijn vinger de wonden van de spijkers kunnen aanraken
- Ik moet mijn hand in de wond in de zijde van Jezus leggen.

3. Onderzoek je hart. Welke voorwaarden zijn er in jouw hart, vóórdat je denkt te kunnen geloven?

Eigen antwoord, maar misschien denk je één van deze dingen?

- Als ik ouder ben..
- Als ik meer van de Bijbel weet..
- Als ik gebeden heb dat..
- Als ik droom over..
- Als ik wat beter mijn best doe om..
- Als de Heere tegen me zegt dat..
- Als ik een speciaal teken krijg van de Heere..

4. Lees Johannes 20:27. Waaruit blijkt de grote goedheid en de genade van de Heere Jezus?

- De Heere Jezus komt de discipelen nog een keer opzoeken, nu Thomas er ook is.
- De Heere Jezus geeft Zijn vredegroet ook aan Thomas.
- De Heere Jezus bestraft Thomas niet, maar Hij nodigt Thomas uit om precies dat te doen wat hij geëist had, ook al had Thomas dit uit ongeloof tegen de andere discipelen gezegd!
- De Heere Jezus laat op die manier merken dat Hij precies weet wat er in het hart van Thomas is omgegaan is. Hij laat merken dat Hij Thomas kent en precies weet wat hij nodig heeft.
- De Heere Jezus vindt het goed dat Thomas Hem zijn Heere en zijn God noemt. Hij wil nog steeds de Heere van Thomas zijn!
- De Heere Jezus geeft Thomas onderwijs (in vers 29). Hij moet leren dat geloven ook zien is.

5. Zaligspreking in Johannes 20: 29

Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.