

Opdracht bij de preek van 26 april: Geloof

In Johannes 20:29 gaat het twee keer over 'geloven'. Dat is een belangrijk woord in de hele Bijbel en ook in het Evangelie naar Johannes. Het gaat hier om het echte, het zaligmakende geloof. Daarover lezen we ook in de Heidelbergse Catechismus zondag 7.

Aan de hand van teksten uit Johannes wil ik je twee vragen stellen over het geloof:

- 1 in Wie of wat moeten we geloven?
(Vraag je bij het antwoord steeds af over Wie het gaat)
- 2 Wat is de vrucht van dit geloven?

Je kunt de antwoorden in het schema invullen



Johannes Hoofdstuk .. vers ..	In Wie of wat moeten we geloven?	Wat is de vrucht van dit geloven?
1:12		
2:22		
3:16		
5:24		
6:35		
9:35-38		
10:26		
12:36		
17:20-21		
20:31		