

# Opdracht bij zondag 7 juni

## Na Pinksteren

1. Petrus spreekt over de Heere Jezus als de 'Heere en Christus'.  
Zo werd Hij bij Zijn geboorte ook genoemd. Zoek in Lukas 2 deze tekst op en schrijf hieronder:

---

---

---

2. We lezen in Handelingen 2:37 dat de mensen verslagen werden in hun hart. Ze voelden hun zonden. In de Bijbel zijn er meer mensen die hun zonden beleden. Maar niet altijd was het een echte belijdenis uit het hart. In de preek noemt de dominee Judas..

- A. Weet je nog andere mensen die hun zonden beleden, maar waar het niet echt was?

---

- B. Weet je ook andere mensen die hun zonden beleden, maar waar het wel echt was?

---

- C. Kun je voor jezelf weten of je belijdenis van zonden echt is?

nee

ja (hoe dan?) \_\_\_\_\_

---

---

- D. Weet je voorbeelden te noemen uit de Bijbel van mensen die werden gedoopt toen ze tot bekering kwamen?

---

---

