

Kleurplaat bij Johannes 20:1



## Pasen voor Maria Magdalena

Ze zag Hem, hangend aan het hout:  
Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn leven.  
Maar dat Hij ook tot háár behoud  
Zich tot de dood toe wilde geven,  
begreep Maria tóen nog niet.  
Ze bleef alléén in haar verdriet!

Hij, Die haar lief was, stierf de dood;  
men had Hem naar het graf gedragen.  
't Werd voor Maria diepe nood;  
Haar hart was boordevol met vragen.  
En vol van liefde dacht ze toen:  
'Wat kan ik nu nog voor Hem doen?'

Reeds vroeg ging zij naar 't stille graf:  
Ze zou Zijn dode lichaam eren.  
Dat Hij voor háár voldoening gaf,  
dat moest Maria nog gaan leren.  
Hij had aan 't recht van God voldaan,  
maar dat kon zij nog niet verstaan.

Zij liep daar eenzaam, vol van smart  
door moedeloosheid als bevangen.  
En in het diepste van haar hart  
brandde de liefde, vol verlangen.  
Maar.. 't graf is leeg! Waar moet ze heen?  
Jezus is weg! Ze blijft alleen!

Wenende speurt ze in het rond,  
tot ze de Hovenier ziet komen.  
En klagend klinkt het uit haar mond:  
'Hebt u mijn Heere weggenomen?  
Ik smEEK u dat u tot mij zegt,  
waar u de Meester hebt gelegd.'

Maar dan.. ja ze herkent die stem!  
Haar naam hoort z' in de hof weerklinken!  
'Maria!' 't Is de stem van Hem,  
Die sprak toen zij dacht weg te zinken;  
Die haar verlost' uit satans macht  
en in Zijn Godsrijk overbracht!

't Is Christus, Hij is opgestaan!  
Nu zal Maria mét Hem leven.  
Voor háár heeft Hij de schuld voldaan;  
Voor háár Zich in de dood gegeven;  
Voor háár verwon Hij graf en dood;  
Aan háár verscheen Hij in haar nood!

Haar Heiland leeft en zocht haar weer!  
Ze wil Hem eer en dank bewijzen.  
Aanbiddend valt ze voor Hem neer;  
In eeuwigheid wil zij Hem prijzen.  
'Rabbouni!' klinkt het in de hof.  
'Mijn Meester, U zij al de lof!'

Uit: Eenvoudig linnengaren, Christien de Priester

Vragen voor jou:

(je kunt ook samen bespreken met je vader of moeder)

1. Maria Magdalena kende de Heere. Als je de Heere mag kennen, wat komt er dan in je hart? (lees bijvoorbeeld over Maria in Matth. 27:55-56 en de vragen die Saulus stelt in Hand. 9:5-6)

---

---

Ken jij de Heere ook?

2. Maria was verdrietig omdat ze de Heere miste. In de Bijbel lezen we vaker over zulk verdriet. Wat belooft de Heere in Matth. 5:4 als er zulk verdriet is? Op welke manier troostte de Heere Maria?

---

---

Ben jij ook verdrietig als je de Heere mist?

3. Wat moet je doen als je de Heere eigenlijk niet mist?

---

---

4. Hoe moet je de Heere zoeken? (Mattheus 7:7, Spreuken 8: 34-36)

---

---

---

5. Zoek in je Bijbel Lukas 19:10, en schrijf de tekst mooi over:

---

---