

# Kleurplaat bij Lukas 24:1-3



## Het volbrachte werk

't Is sabbat en zij rusten naar 't gebod,  
Maar rust'loos kloppen toch de liefdeharten.  
Hoe treuren zij, vervuld met zielesmarten!  
Nòg horen z' als van ver de scherpe spot..

Nòg horen z' als het ware Jezus' klacht:  
'Waarom hebt Gij, Mijn God, Mij nu verlaten?'  
Nòg zien zij al die blikken die Hem haatten;  
nòg tasten zij als in een donk're nacht...

Zij rusten, ja, maar rust'loos is hun hart!  
't Is sabbat, dus zij wachten tot de morgen;  
Dàn gaan ze Jezus' lichaam nog verzorgen.  
En hun gedachten werken snel en hard!

De dag breekt aan! Daar gaan de vrouwen heen;  
Ze willen voor een dode Jezus werken!  
Maar d' opgestane Heiland laat hen merken,  
dat HIJ het werk gedaan heeft, hij alléén!

Bij zulk een wonder zijn geen woorden meer!  
Wanneer de Heiland Zich gaat openbaren,  
heeft men geen woorden om het te verklaren,  
maar valt Gods kind aanbiddeend voor Hem neer!

Uit: Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Christien de Priester