

Willem Teellinck en zijn boek 'Zie de Mens'

In de preek van zondagmorgen 29 maart 2020 werd dit Middelburgse werk genoemd. Als een aanbeveling om te lezen in de lijdenstijd. Aan de vraag wie Willem Teellinck was gaan we nu voorbij. De kinderen die daar nieuwsgierig naar zijn mogen mij een mailtje sturen op scribagergemiddelburgc@klikSAFE.nl. Op het titelblad schrijft Teellinck de uitgebreide naam van zijn boek; *Ogenzalf voor wie nog verkeren in blindheid van gemoed en voor alle treurigen te Sion. Om te zien het bittere lijden van Christus en de zoete vrucht daarvan, tot hun onuitsprekelijke troost*. De voorrede is gedateerd op 12 januari 1622, dus bijna 400 jaar geleden. In zijn voorrede draagt hij het boek op aan de bewindvoerders van de Verenigde Oost Indische Compagnie, de VOC. In de vergadering van 10 april 1622 krijgen zij allemaal van Teellinck een exemplaar uitgereikt.

Waarom doet hij dat? Teellinck wil dat zij het Evangelie van de gekruisigde Christus ook zullen gaan brengen in de gebieden waar zij handel mee drijven. Hij neemt de zendingsoverdracht serieus. In zijn voorrede blijkt dat hij hoge verwachtingen heeft, niet van de mens maar van het wonder van Gods genade. Het blijkt wel uit een van de laatste zinnen van het gebed wat is opgenomen voor in het boek; 'opdat Uw lof, o Heere Jezus de Gekruisigde, meer en meer verbreid worde onder de heidenen en zo bijgevolg de wederopstanding van de Joden bevorderd worde'.

De Heere schenke Zijn zegen ook na bijna 400 jaar.

(wie ook hoofdstuk 19 en 20, beschikbaar in een word document wil lezen, mag mij een mailtje sturen, als er van onze jonge mensen en ouderen zijn die het boek zelf willen lezen, zij mogen mijn exemplaar lenen)

G. van Kralingen