

# Wraakwaard, bepleitende het recht van Gods verbond, door bloedige oorlog, dure tijd, en bleke pestilentie.

Door ds. Willem Teellinck



## Gedeelte 4

### *Aan de bedroefde harten van hen die in de zwaarigheid van de pest zitten*

Geliefde en zeer beminde christenen, en nu des te meer, geliefden en zeer beminden, nu u in zoveel moeilijkheden bent. Zoals er ziekten van het lichaam zijn zo zijn er ook ziekten van de ziel. Deze ziekten van het lichaam komen niet over de mens, waar niet van tevoren de ziekten van ziel groeien en toenemen. Dikwijls vermenigvuldigen dan de ziekten van het lichaam onder het volk. Wanneer de pest van de ziel lang en veel onder de mensen geweest is, zo komt dan ook dat zij ten laatste ook besmet worden met de pest naar het lichaam.

Dat, och wee, is nu ook gebeurd. Wij hebben lang en veel de smet van de zonden aan elkaar doorgegeven. In die zin dat de zondige gewoonten die wij hebben uitgedacht. Wij durfden dit te doen. De zonde met betrekking tot zijn kleding, zijn tegenstaan van vrienden, en ook zijn listige en verkeerde handel. Wij zijn het van elkaar na gaan doen. Op deze manier hebben de mensen elkaar besmet. Naar de ziel, door de boze en giftige adem van allerlei niet nuttige gesprekken en onzinnig gepraat. Daarvan hebben wij de mond vol. Vol is het in de schuiten, op de wagens, in de maaltijden en in allerlei gezelschappen. Dat tot onuitsprekelijke schade van de zielen van mensen. (1 Cor. 15 : 33)

Dit is gebeurd zonder schrik of schroom. Ja, men heeft in zulk besmettelijk handelen plezier gehad. Men heeft de spot gedreven met hen die daarover klaagden en zich daar tegen verzetten. Maar merk wat daarop is gevolgd. Dit heeft de Heere, onze rechtvaardige God, Die jaloers is op Zijn volk, en Zich verschrikkelijk vertoornt over de zonden, verdriet gegeven. Het heeft Hem ook tot grote toorn verwekt. Daarop is Hij begonnen om Zijn wraak onder het volk te laten uitgaan. Gelijk onze slechte gesprekken, als

de onstichtelijke adem van de mond, velen besmet heeft naar de ziel, zo heeft men daarmee nog meer gelachen en gespot. In maaltijden, in gezelschappen, in schuiten, in wagens, in herbergen en waar dan ook.

Zo heeft God de Heere het zo gemaakt, dat nu ook de adem van vele monden, de pest en dood geworden is naar het lichaam. Daarover beginnen wij ons nu bang te maken en zoeken naar oplossingen en voorzorg. Men let nu erg op elkaar en is bang om op een wagen of in een schuit te zitten. Ook is men beschroomd om met elkaar te eten of te drinken. Maar och arme, de voormelde besmetting van de ziel is helemaal niet tot ons doorgedrongen. Er is nauwelijks enige vordering te merken.

Wij mogen u nu wel vrij vragen met de psalmist 'Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid naar dat Gij te vrezen zijt?' (Ps. 90 : 11) Zelfs die de tekenen van Gods toorn in zich hebben, en in zich gevoelen, bedenken zich nauwelijks dat dit komt van de toorn van God. Maar denken liever, het is maar een algemene zaak. Ook zij die rondom hen staan en niet ziek zijn geworden, leren niet te vrezen. Ook zij vergissen zich want zij hebben ook zulke plagen verdiend. Maar zij leggen zich erbij neer.

Wij willen graag alle gelegenheden waarnemen om de christenen door alle middelen tot de vreze des Heere te bewegen. Daarom willen wij dit boekje uitgeven. Daarin willen wij niet alleen aanwijzen, de scherpe roede van de pest, de oorlog, en de dure tijd, waar wij nu mee geslagen worden en hoe wij ons daarin op moeten stellen. Om Gods verbond beter te betrachten.

Maar wij wijzen nog scherper aan, hoe een christenmens zich heeft te gedragen. Hij die de pest vreest of al in zich heeft. Hoe wordt hij bewaard of daaruit verlost (want de oplossingen zijn hetzelfde). Hoe hebben degene die genezen zijn, zich nu te gedragen in wegen van dankbaarheid tot de Heere Zijn God die hen of niet ziek heeft gemaakt of daaruit heeft verlost.

Zie, hierover willen wij u in dit boekje schrijven. Naar het Woord van God, hetwelk nooit verkeerd kan zijn. Gelukkig zijn zij die de raad van de Heere in Zijn Woord willen nakomen. Ja, als u dagelijks verneemt van zoveel doden, en in u voelt de dodelijke tekenen, dat u daaruit de gelegenheid wilt nemen om de oude mens in u te doden. En dat door de levendmakende Geest van Christus. Dan hoeft u niet bang te zijn. Ook al slaat u de levende God met duidelijke tekenen van de dood in uw lichaam.

Gebruik slechts terdege de volgende middelen ten leven. En verlossen zij u niet van de tijdelijke dood, zij zullen u immers door de tijdelijke dood overzetten in het eeuwige leven. Wat kunt u meer begeren? Daarom willen wij ter bevordering het volgende gebed toevoegen.