

Wraakwaard, bepleitende het recht van Gods verbond, door bloedige oorlog, dure tijd, en bleke pestilentie.

Door ds. Willem Teellinck



Gedeelte 5

Gebed voor hen die met de pest bezocht zijn.

Heere God, hemelse Vader, het heeft U beliefd mij te slaan met de verschrikkelijke roede van Uw toorn. Die alle leden van mijn lichaam doorkruipt en grotelijks ontstelt. Waarom ook alle mensen zich ontzetten en de beste vrienden de geplaagde verlaten.

Ik beken, Heere, Uw kastijding is rechtvaardig over mij. Ik heb dit duizendmaal meer verdiend. Ik heb U vaak met mijn zonde getergd. Zo is het eerlijk dat U mij met de roede van Uw toorn slaat. Ik heb ook niet waargenomen om goed te doen aan mijn naasten, ook ben ik met hen niet omgegaan zoals het behoorde. Ja, ik ben zelfs naar mijn bekende een besmetting geweest naar de ziel door mijn onvoorzichtige wandel. Daarom stoot U mij ook rechtvaardig uit het gezelschap van bekende vrienden en stelt mij onder de vreemden.

Maar Heere, goede God daar is evenwel genade en barmhartigheid bij U. Ofschoon deze besmettelijke ziekte mijn vrienden ver van mij doen staan en dat ik niet kan komen onder Uw kinderen. Zo nochtans heb ik, o Heere, immers een vrije toegang tot U, mijn God, door Jezus Christus, mijn Heere. Uw genegenheid tot mij is niet veranderd. Al is het dat mijn toestand veranderd is en mijn vrienden hun aangezicht voor mij verbergen.

Zo ik maar een hart had om U te zoeken door Jezus Christus mijn Heere. Om Zijn wil bid ik U, vergeef Mij al mijn zonden, de oorzaak van al dit mijn verdriet. Zegen ook de middelen die gebruikt worden tot mijn

genezing. Leg mij toch niet meer op dan dat ik verdragen kan en geef mij ook altijd lijdzaamheid en geduld in deze zware verzoeking.

Wees Gij, o Heere, mijn God, Die daar zijt een Vader der barmhartigheden en een God van alle vertroosting, nu des te vriendelijker voor mij. Hoeveel meer ik nu beroofd ben van de troost van mijn vele vrienden, laat toch de troost van Uw goede Geest aan mij vervullen, wat mij aan de zijde van mijn vrienden ontbreekt. Laat mij ook wel bereid zijn, o Heere, tot het uur van de dood. Geef mij de goede strijd te strijden. Gedoog dan niet dat mijn geestelijke vijand nu tegen mij zou vermogen.

Maar geef liever, Heere, Uw engelen opdracht dat zij mij in alle wegen gadeslaan en over mij waken in mijn uiterste. Opdat ik, Heere, scheidende uit dit ellendige huis van deze tabernakel dat nu vol is van smart, pijn, angst en droefheid, mag opgenomen worden in de hemelse woning waar geen smart en pijn kan komen. Waar dat ook te vinden is voor die ziel die nu verlaten is van alle gezelschap, het allerheugelijkste gezelschap dat daar kan uitkomen. En de vreugde, volheid, altijd en eeuwig. Och Heere, vergun mij toch dit, och Heere, verhoor mij, och Heere, zijt mij genadig, in leven en in sterven door Jezus Christus mijn Zaligmaker. Amen.