

## **Ds. Joh. Groenewegen: Klacht uit de diepte**

Auteur: Ds. Joh. Groenewegen (1709-1764)  
Tekst: n.v.t.  
Bron: De Lofzangen Israëls (Uit Sions Zalen)  
Thema: Klacht uit de diepte

### **Uit de diepten der bezwaren**

Uit de diepten der bezwaren  
Die het lieve vaderland,  
Die de kerk nu zoveel jaren  
Heeft omringd aan alle kant,  
Heffen wij ons hart en oog  
Onder het angstvallig klagen,  
Groot Ontfermer, naar omhoog  
In deez' diep bewolkte dagen.

Zijn wij thans in diep' ellenden,  
Ziet, des Heeren rechterhand  
Kan zich spoedig gunstig wenden,  
Redden Kerk en Vaderland.  
Zij die met een stillen traan,  
Afgetobd door duizend zorgen,  
's Avonds naar hun leger gaan  
Juichen wel eens in de morgen.

Zoudt Gij voor Uw kind niet zorgen,  
Vader! In deez' rampwoestijn?  
Zulks te denken, trouwe Borge!  
Dat zou ongelovig zijn.  
Moet ik hier langs steile paân  
Wand'len naar het juichend Eden,  
Boven zal 'k op ruimer baan  
Smaken 's hemels vettigheden.

Houdt de Heere diepe wegen  
Met ons in dit tijdsgewricht,  
Is de nood ten top gestegen,  
Zwijgen is thans onze plicht.  
Namaals zullen wij 't verstaan,  
Dan zal zich 't waarom ontvouwen.  
Laat ons 't oog op Jezus slaan,  
Onze zaak Hem toevertrouwen.