

Wulfert Floor: Verband tussen melaatsheid en zonde

Auteur: Oefenaar Wulfert Floor (1818 – 1876)
Tekst: 2 Kon. 5 : 1 - 16
Bron: Verrassende nalezing
Thema: Verband tussen melaatsheid en zonde

Tussen deze afschuwelijke plaag en de nog veel afschuwelijker plaag der zonde, vinden wij de volgende overeenkomsten.

1. Deze plaag was van een zeer besmettelijke aard. Zo is het ook met de zonde. Zij is een kwaal die de onbekeerde afstammeling van Adam buiten de gemeenschap van de hoge God heeft gesloten.
2. De melaatsheid was een zeer walgelijke en afschuwelijke kwaal. Zo is het ook met de zonden. Zij maken de mens tot een zeer afschuwelijk monster voor de hoge God, zolang hij buiten Jezus omdooit.
3. De melaatsheid was van een verspreidende aard. Vandaag begon met het te zien, en een dag of zeven of acht daarna had de kwaal zich over het gehele lichaam uitgebreid, hetwelk een zeker kenmerk was. Zo is het ook met de zonde. Zij heeft in onze eerste ouders haar begin genomen, en is sinds zesduizend jaar over de ganse wereld verspreid geweest, omdat niemand er vrij van is.
4. De melaatsheid verteerde het vlees, zodat zelfs ledematen door versterving van het lichaam afvielen. Zo is het ook met de zonde. Zij eet voort als de kanker. Ja, de ene zonde is menigmaal de moeder van de andere. Voorbeeld: eerst is de onbekeerde zondaar een kleine dief, daarna een grote.
5. De melaatsheid was ongeneeslijk voor de medicijnmeesters. Die de plaag hadden, werden nooit naar een medicijnmeester gezonden, maar naar de priester. Doch die kon zo iemand niet genezen, dat was alleen Gods werk. De wet maakt de plaag der geestelijke melaatsheid openbaar. Want door haar is de kennis der zonde (Rom. 3 : 20). Christus, de Immanuël: God met ons, is derhalve de enige Medicijnmeester van melaatse zielen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jes. 53 : 5).
6. Als een melaatse nog ergens enig gezond vlees had, dan werd hij onrein verklaard. Maar als hij geheel wit was van de melaatsheid, dan werd hij rein verklaard (Lev. 13 : 12,13). Als de zondaar als een geheel melaatse en gans onreine, tot het reinigend bloed van Jezus leert vluchten, zal de zodanige rein verklaard worden.

In deze zes zaken dan hebben de melaatsheid en de zonden een zeer nauwe overeenkomst.

Er zijn zaken, waarin melaatsheid en de zonde zeer van elkaar verschillen.

1. De melaatsheid verloor alleen het lichaam. De zonde werpt ziel en lichaam beide in de hel.
2. Men kon melaats zijn en nochtans de Heere vrezen. Maar waar de geestelijke melaatsheid nog een heersende ziekte is, daar wordt ten volle de duivel gediend.
3. Men kon melaats worden in zijn volwassen jaren, men kwam niet met die kwaal ter wereld. Maar met de geestelijke melaatsheid wordt een iegelijk ontvangen en geboren (Job 14:4, Ps. 51:7, enz.).
4. Er waren slechts weinige melaatsen. Maar de geestelijke melaatsheid is algemeen, en heeft zich in elk hart uitgebreid. Zowel de koning als de bedelaar ligt aan deze kwaal ziek. En men zal er voor eeuwig aan sterven, als Gods almachtige hand ons zelf niet komt te redden, door Zijn wonderdoende almacht en genade.
5. Men kon van zijn natuurlijke melaatsheid verlost worden, en nochtans kon men na zijn dood verloren gaan. Maar zij die van hun geestelijke melaatsheid verlost worden, die zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit de hand van Christus rukken (Joh. 10:28). Maar de Heere, Die hen hier rein verklaard heeft, zal hen eenmaal van al hun kwalen ontheffen, en hen daarna in volkomen zaligheid opnemen.