

## Bisschop J.C. Ryle:

Auteur: J.C. Ryle (1816-1900).  
Tekst: Johannes 11 : 3b.  
Bron: Overdenking.  
Thema: Lessen uit ziekte (3, slot).

Enkele gedachten over ziekte uit een overdenking van bisschop J.C. Ryle (Londen) over *Joh. 11:3*.  
*'...die Gij liefhebt, is krank.'*

En nu ga ik alles besluiten met een praktische toepassing. Ik wil dat dit onderwerp zal helpen voor geestelijk gebruik. Het is mijn hartsverlangen en gebed dat het goed doet aan zielen.

In de eerste plaats, stel ik een vraag, als Gods gezant, aan allen die dit document lezen, om ernstig na te denken. Het is een vraag die allen betreft, van elke rang en klasse en toestand. Ik vraag u: Wat zult u doen wanneer u ziek bent? De tijd moet komen dat u, zoals anderen, door het donkere dal moet gaan van de schaduwen van de dood. Het uur moet komen dat u, zoals al uw voorvaders, moet ziek worden en sterven. Die tijd kan nabij of veraf zijn. Enkel God weet het. Maar wanneer die tijd mocht komen, ik vraag het opnieuw: Wat zult u doen? Waar gaat u naartoe om troost te vinden? Waarop wilt u uw ziel laten rusten? Waarop meent u uw hoop te kunnen bouwen? Ik wil u dringend verzoeken deze vragen niet van u af te schuiven. Sta toe dat ze op uw geweten inwerken, en rust niet voordat u een gepast antwoord kunt geven. Ga niet lichtvaardig om met deze kostbare gave: een onsterfelijke ziel. Stel niet uit tot een voor u gepastere tijd. Reken niet op een sterfbedbeking. De belangrijkste zaak hoort niet tot het laatst uitgesteld te worden. Ik herhaal de vraag: Wat zult u doen wanneer u ziek bent?

Als u voor eeuwig zou kunnen leven in deze wereld, dan zou ik u niet aanspreken zoals nu. Er is geen ontsnappen aan het gemeenschappelijke lot van de mensheid. Niemand kan sterven in uw plaats. De dag komt waarop ieder van ons moet gaan naar zijn eeuwige bestemming. Tegen die dag wens ik dat u voorbereid bent. Het lichaam waaraan u nu zoveel aandacht besteedt, het lichaam dat u kleedt en voedt, en verwarmt, met zoveel zorg, dat lichaam moet terugkeren tot stof. O, denk eraan hoe verschrikkelijk het is alles voorzien te hebben voor het lichaam, maar alles verwaarloosd te hebben voor de ziel, te sterven zonder een teken van redding! Andermaal druk ik mijn vraag op uw geweten: Wat zult u doen wanneer U ziek bent?

In de tweede plaats, bied ik raad aan, aan allen die voelen dat zij die nodig hebben, aan allen die voelen dat zij nog niet voorbereid zijn om God te ontmoeten. Deze raad is kort en eenvoudig. Maak u vertrouwd met de Heere Jezus Christus, zonder uitstel. Heb berouw, word bekeerd, vlucht naar Christus, en wees gered. U zal zeker niet ontkennen dat u een ziel hebt. Als u dan weet dat u een ziel hebt, zoek dan de redding voor die ziel. Van alle gokkerij in de wereld is er niets zo roekeloos als die van een man die onvoorbereid leeft om God te ontmoeten, en die bekering afwijst. Als u zonden hebt (en wie zal dat ontkennen?), werp uw overtredingen dan weg, keer u daarvan af en vlucht naar uw Redder, vandaag nog, en roep Hem krachtig aan om uw ziel te redden. Leg u toe op Christus. Zoek Hem in geloof. Plaats uw ziel bij Hem in bewaring. Roep om Hem voor vergiffenis en vrede met God. Vraag Hem u de Heilige Geest te geven, waardoor u een christen wordt. Hij zal u horen. Ongeacht wie of wat u bent geweest, Hij zal uw gebed niet afwijzen. Hij heeft beloofd: "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Joh. 6:37).

Wees op uw hoede, ik smeed u, voor een vaag en onduidelijk Christendom. Wees niet tevreden met de algemeen gestelde hoop dat alles in orde is nu u lid bent van een kerk en dat alles uiteindelijk wel goed zal komen omdat God genadig is. Nee, rust niet zonder een persoonlijke vereniging met

Christus Zelf. Rust niet voordat u het getuigenis hebt van de Geest in uw hart, dat u gewassen, geheiligd, gerechtvaardigd, één met Christus bent, en Christus in u is. Rust niet voordat u kan zeggen: "Want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag" (2 Tim. 1:12). Vage, onbepaalde en onduidelijke religie kan het goed doen in een tijd van gezondheid, maar niet als je ziek bent.

Een louter formeel, oppervlakkig kerklidmaatschap kan mensen door de zonneshijn van jeugd en welvaart dragen, maar zal helemaal instorten wanneer de dood in zicht is. Niets zal dan werken dan enkel een echte vereniging met Christus. Christus Die bemiddelt aan Gods rechterhand, Christus gekend en geloofd als onze Priester, onze Geneesheer, onze Vriend, Christus alleen kan de dood beroven van zijn angel en ons in staat stellen ziekte tegemoet te gaan zonder vrees. Hij alleen kan hen bevrijden die door vrees voor de dood gevangen zijn. Ik zeg tegen iedereen die goede raad wenst: zoek een vertrouwde omgang met Christus. U zal dan hoop en troost hebben op het ziekbed. Zoek Christus. Wend u tot Christus. Wanneer u met Hem vertrouwd bent, breng dan alle zorgen en problemen naar Hem. Hij zal u bewaren en u door alles heen dragen. Stort uw hart uit voor Hem, wanneer uw geweten belast is. Hij is de ware Zielzorger. Hij alleen kan u vergeven en uw last wegnemen. Keer u tot Hem op de eerste dag van uw ziekte, zoals Martha en Maria. Blijf op Hem zien tot de laatste ademtocht van uw leven. Hoe beter u Hem kent, hoe meer u Hem zult liefhebben. Zoek daarom verenigd te worden met Jezus Christus.